

Het woord is aan Marijke: "Super leerzaam, wat zijn de kinderen enthousiast!,,

Schrijvers krant



Myrthe zegt: "Ik vond het heel leuk dat er verschillende schrijvers kwamen.,,

Al deze kinderen hebben deze krant gemaakt. Er kwamen veel schrijvers op bezoek, een daarvan is Anna Goaitske Breteler, dominee van Wieren, Annie Bremer, Tettie Stiemsma. Ze zijn deze weken bezig geweest met het thema: schrijven.

Er zijn heel veel verhalen gemaakt. ook is het schooljaar bijna voorbij, maar dat is iets anders.

De kinderen zijn naar het monument van Froukje Annema Noordebos geweest. En de boerderij waar ze is opgegroeid.



Annie Bremer kwam ons vertellen over Froukje Annema Noordenbos maar ook vertelde ze over schrijver Reinder Tolsma. Hij was meester op de Foeke Sjoerds Skoalle en heeft net een boek geschreven. Bij het monument had ze een heel oud boek.

Myriam vind: "Ik vind het heel goed van de kinderen hoe ze nu bezig zijn. Het is ook veel leuker dan een werkboek.,,



Ze hebben ook nieuwe shirts. "Heel mooi.,, Aldus de heer Hidde. J. Anderen hebben een andere mening.



Pagina gemaakt door:



Froukje Annema noordenbos

Ze woonde vroeger in Bollingawier daar is ze op gegroeid en toen als ze naar de middelbare ze ging maandag naar de middelbare een ze kwam vrijdag pas weer terug ze moest daar blijven slapen en toen ze al getrouwd was moest haar man lang niet thuis dus toen kreeg ze geld te kort en had en ze was ook een beetje pijn in haar buik en ze is nog wel met boeken door geschreven en later overleed ze.

Emily groep 5



Op de fiets naar Bollingawier

We gingen naar de boerderij waar Froukje Annema Noordenbos is geboren.

We moesten eerst heel ver fietsen en uiteindelijk

waren we er. We moesten eerst op een klein paadje fietsen. We kregen een rondleiding. Er was heel veel vee en er waren ook kleine kalfjes. We hebben in de melkput gekeken en we mochten in de tractor. Voordat we terug gingen kregen we kaas en dat vind ik wel lekker hoor. en je kon ook nog wat drinken. het smaakte een beetje naar yogi.

En toen gingen we weer terug naar school , maar er was een zachte band, die moest worden opgepompt en toevallig had Marc Idema een fietspomp mee en toen gingen we rustig aan naar school. Groetjes lotte

Froukje Annema Noordenbos

Wij (groep 5 en 8) waren naar het monument van Froukje Annema Noordenbos. Ze is 25 jaar geleden overleden. Er gingen 5 kinderen van groep 5 en 8, voorlezen bij het monument. Frouke Annema Noordenbos was vroeger een bekende schrijver in Bollingawier. Haar gedicht gaat over Bollingawier. Ze was geboren in 9 mei 1941.

Silke groep 5



Hallo! Ik ben Annet en ik ga jullie wat vertellen over dominee Van Wieren. Op een maandag kwam de Dominee langs op school. Hij heeft ons verteld over het stappenplan van een preek maken. Eerst moest je een onderwerp verzinnen en dan informatie verzamelen. Als je de informatie bij elkaar had kon je het verhaal schrijven. Ook vertelde de Dominee dat hij soms wel een hele week over een preek doet en dat een opleiding voor dominee wel 15 jaar duurt. In Oosternijkerk staan drie pastorieën. Als je Dominee bent mag je daar je hele leven wonen totdat je stopt met Dominee zijn. dan moet je zo snel mogelijk het huis uit en een ander huis zoeken.

Annet groep 7



Bylden fan myn bernejierren

Midden tusken bou en greiden,
Mei in romte by de rûs,
Wie it moaiste plakje op ierde,
Want dêr stie myn âldershûs.

't Wie foar ús in feilige haven,
Leafde en waarmte wennen dêr.
Bylden fan myn vernejierren,
Nea ferjit ik dy dochs wer.

'k Kin de pleats noch foar my krije.
'k Fyts wero er dy lange wei.
De lange rige bûthûsljochtsjes
Komt hiel stadich tichterby.

'k Bin der hast, de doar giet iepen,
'k sjoch ús mem stean tsjin it ljocht
En hja ropt my bliid temjitte:
"Wiest dêr, fanke?" k Hie 't al tocht."

Dan is dêr dy waarme smûkens,
'k fiel de âldersoarch en noed.
En yn d'âld fertroude keamer
Is it feilich en sa goed.

Jierren binne no foarby gien,
't âldershûs, it is net mear.
Mar 't hat plak fûn yn myn herte
En soms docht dat plakje sear.

Froukje Annema Noordenbos



AnnaGoitske Breteler,

Schrijven zit in de familie, Anna Goitske wist al heel jong dat ze graag schrijfster wilde worden. Ze schreef al veel verhalen. Haar eerste boek is de 'in núvere nacht'.

Voor de walvisvaarders heeft ze veel onderzoek gedaan dat duurt dan soms wel jaren. Ze heeft veel mensen daarvoor geïnterviewd. Die mensen waren heel erg oud, sommigen zijn overleden. Toch heeft Anna Goitske het verhaal kunnen schrijven. Ook iemand uit het dorp is walvisvaarder geweest. Ze leerde ons dat je je zintuigen moet gebruiken bij het schrijven, zo wordt het verhaal echt. Wat rook je, wat zag je wat voelde je?

Wanneer je en verhaal schrijft dan moet je eerst het manuscript lezen. Daar kun je foutjes in aanpassen. Pas daarna wordt het gedrukt.

Anna Goitske is ook nu weer met een boek bezig. Ze denkt dat deze bijna klaar is.

Groep 8

Schrijversweken groep 2 en 3

Anna Goitske Breteler heeft ons voorgelezen uit het prentenboek 'De kleine Walvis'.



Annie Bremer kwam langs om te vertellen over schrijvers in de buurt.



Bezoek van 'berneboeke ambassadeur' Tialda Hoogveen



Berne boeke-ambassadeur.

Er was eens een schijver die heette Thialda Hoogveen .
 Zij is berneboeke-ambassadeur. Ze kwam bij ons op school.
 En ze had voorgelezen uit haar eigen boek. En wij moesten
 ook nog een eigen boek schrijven en mijn boek heette de
 gemene panter. En ze had zelf ook een boek geschreven
 Daar las ze uit voor.
 Dit was mijn verhaal xxx Jurre.

Jurre Groep 4



Bloemen leggen bij het herdenkingsplek van Froukje Annema- Noordenbos