

**LITURGIE VOOR DE DIENST GEHOUDEN OP
zondag 8 december 2019 om 09h30 in de PG te Oosternijkerk**

*Bijzonderheden: Tweede Advent / Orgeljubiläum Bote Holwerda (50) en Ljibbe Weidenaar (30)
Thema: Obed*

Zingen voor de dienst: NLB 442 (Op U mijn Heiland blijf ik hopen)

Welkom en mededelingen

- Zingen NLB 971 (Zing een nieuw lied voor God de Here)

Stilte van voorbereiding Votum en groet Gebed

→ [Aansteken Eerste Adventskaars](#) →

→ [Inleiding adventsproject Eerste Advent + video](#)

→ [Projectlied melodie first Noël, kinderen naar kindernevendienst](#) →

- Zingen NLB 441: 1, 5 en 6 (Hoe zal ik U ontvangen)

[Orgelspel 'Ruwe stormen mogen woeden'](#) → [Bote](#)

- Zingen NLB 885 (Groot is uw trouw, o Heer)

Schriftlezing Ruth 4: 11-22 (NBV)

Verkondiging

- [Zingen Gez. 303 \(De ware kerk des Heren\)](#) → [Ljibbe](#)

→ [kinderen terug van de kindernevendienst](#)

→ Huldiging Bote Holwerda en Ljibbe Weidenaar

→ Orgelspel Jaap Sake Heeringa – 'It kommende ljocht'

Gebed (eindigend met gezamenlijk Het Onze Vader)

Collecte

- Zingen NLB 439: 1 en 2 (Ferwachtsje no jim Heare)

Zegen

Gedichtje Tweede Advent (door Janna Renske)

Twee kaarsen staan te schijnen.

Hun licht is nog maar klein.

Toch zal de nacht verdwijnen.

Dan zal er vrede zijn.