

## **Presentatie Boekje De Bining,** *toespraakje in de kerkdienst St Ceciliakerk*

Ik wil graag iets vertellen over de totstandkoming van het boekje over De Bining. Toen er afgelopen jaar besloten werd om De Bining te verkopen wisten we dat we hier speciale aandacht aan wilden besteden. Want verkoop na 130 jaar is niet gering.

We hoorden als voorbereidingsgroepje een heel aantal malen “er kunnen hele verhalen over verteld worden”, of “er heeft zich heel wat afgespeeld, vreugde en verdriet”.

We bedachten toen dat het wellicht aardig zou zijn een aantal herinneringen of anekdotes op papier te zetten en deden via de Doarpsskille ook een oproep.

Het moest ook een soort Doarpsskille worden om uit te geven op 28 juni bij de sluiting van het kerkgebouw.

Maar toen de coronacrisis kwam, stond die afscheidsdienst onder druk.

Met creativiteit werd een passend afscheid bedacht; nog even er kunnen zijn, even zien op de beamer wat er allemaal gebeurd is in De Bining, even op de foto op de vertrouwde plek, de dienst in twee kerkgebouwen waardoor we 60 mensen konden uitnodigen en de speciale activiteiten van de jeugd: het planten van de wensboom, de selfies bij gebouwen de kwisvragen in het dorp etc.

We bedachten dat het mogelijk aardig zou zijn om de foto's en delen van de dienst ook op te nemen in het boekje, maar dan zou de uitgifte later zijn.

Doel werd: 30 augustus startzondag “bij de pleats” van de familie Wilman.

Maar ook daar staan we vandaag niet om het aan de bezoekers uit te delen.

Nu .... Hier... in kleine kring kan ik het boekje aankondigen. Ja, jullie horen het goed, een boekje ... niet een soort doarpsskille maar een boekwerk met 128 pagina's, in kleur. Een boekje over de geschiedenis van het gebouw, de gereformeerde kerk, het orgel, kosters en predikanten. Een boekje met hele leuke herinneringen en anecdotes, aangeleverd of verteld door gemeenteleden, oud predikanten en verzameld en op schrift gezet door Reinder Tolsma, dominee Geert van Wieren of mij. Foto's gemaakt door Peter Tromp en particulieren.

Tineke Slager-Groenewoud stelde het boekwerk samen tot een mooi geheel, ontwierp de omslag en maakte er een passend geheel van.

Het drukwerk is gedaan door ZieZo-print van Ibo en Marijke de Koning

Het boekje wordt komende week overhandigd aan belangstellenden, door de kerkelijk assistenten en is kosteloos beschikbaar gesteld voor alle leden van de kerk.

Vanwege de gemaakte kosten stellen we een vrijwillige gift op prijs!

Mochten er overige belangstellenden zijn, dan is het boekje op aanvraag verkrijgbaar en tegen betaling.

Ik wil vanaf deze plaats iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage aan het prachtige herinneringsboekwerk. Speciale dank voor Tineke Slager en Reinder Tolsma voor hun inzet en de vele, vele dagen werk.

Annie Bremer, 30 augustus 2020